

Ngày 29 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:23-24 (1)

**Chủ đề:** *Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quả trách khuyên dạy là con đường sự sống, đừng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp, và khỏi lưỡi dua nịnh của dâm phụ.*

**Trọng tâm:** Lời Chúa chép trong sách Giăng 1: *Trong Lời của Đức Chúa Trời có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.* Theo cách dịch của người Việt Nam thì chép là điều răn, nhưng trong nguyên bản chép là *the commandment*<sup>H4687</sup> là *mạng lệnh, sự ra lệnh, sự giao nhiệm vụ.* Lời của Đức Chúa Trời không phải là điều răn mà là sự mạng lệnh, là chiếu chỉ và loài người phải thi hành, vì từ lúc ban đầu, khi A-đam chưa phạm tội ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, thì tại nơi linh hồn của A-đam đã có Luật pháp của Đức Chúa Trời và khi Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời phán với A-đam về công việc mà loài người phải làm, thì đó là mạng lệnh mà A-đam phải vâng phục. Nhưng khi A-đam và Ê-va đã phạm tội ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì không có Luật pháp nào được ban cho họ nữa, vì họ đã phạm tội chết và thân thể xác thịt của họ đã bị rửa sả. Cho đến khi sau cơn nước lụt, Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời mới có quyết định ban Luật pháp của Ngài cho loài người: *Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.* Dầu vậy, chỉ đến khi dòng dõi của Áp-ra-ham đã phải chịu làm tội mọi một xứ chẳng thuộc về họ trái 430 năm, nghĩa là khi số tuyền dân mà Ngài đã sanh ra từ Gia-cốp đã được đủ số thì bấy giờ Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời mới thi hành sự cứu chuộc dòng dõi của Áp-ra-ham ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô-lệ và khi dân Y-sơ-ra-ên được ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì tại nơi đồng vắng Si-nai, Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời mới ban Luật pháp cho họ để lưu truyền khắp thế gian này cho đến kỳ đã định trong sự mưu luận của Ngài tới. Ngay từ lúc ban đầu, ma quỷ đã tiếp cận người nữ để cám dỗ và lừa dối, nghĩa là ma quỷ luôn tấn công vào người nữ, mà thân thể xác thịt của loài người là giống cái, là đồ dùng cho linh hồn loài người. Vì ma quỷ biết điểm yếu của giống cái (**female**-נְקִיָּה-**naqab** số 5347 của tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là: *đề bị đâm, bị đục, bị khoan, bị báng bổ, bị rửa sả*) nên chúng sẽ khai thác điểm yếu này để cám dỗ, lừa dối. Người tin Chúa phải có sự thông biết về cấu tạo của thân thể xác thịt mình hoặc người nam, hoặc người nữ để biết điểm yếu của xác thịt mình, vì Đức Chúa Trời đã chỉ định giới tính để tìm kiếm cho Ngài một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ, mà điều quan trọng là linh hồn của người tin Chúa phải nhận biết thân mình theo sự đã định của Đức Chúa Trời, tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, hầu cho linh hồn mình có sức để quản trị xác thịt mình sống theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh chép về chúng ta. Chữ *con* đã chép đây là nói về linh hồn, còn người đàn bà cũng có nghĩa là giống cái, cũng là người nữ nữa, vì Lời Chúa luôn là thần linh sự sống.

**Kinh-Thánh tham khảo:** Sáng thế ký 1; Sáng thế ký 8; Giăng 1;

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:23-24 (2)

**Chủ đề:** *Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quả trách khuyên dạy là con đường sự sống, đừng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp, và khỏi lưỡi dua nịnh của dâm phụ.*

**Trọng tâm:** Vì loài người xác thịt không nhìn thấy ma quỷ, nên ma quỷ đã tận dụng điều này để đóng giả tiếng của người ta hoặc tiếng của Đức Thánh Linh để cám dỗ, để lôi kéo người ta sa vào bẫy của nó mà vi phạm Luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã dùng người này hay người kia để có những lời được chép thành châm ngôn để khuyên dạy những người trẻ tuổi phải tỉnh thức trước những cạm bẫy của ma quỷ hành động trong thân thể xác thịt của người ta, thì điều đó là sự mách bảo của Đức Chúa Trời cho loài người biết mưu chước của ma quỷ đã khiến loài người (A-đam) sa vào bẫy của sự chết và chúng tiếp tục làm điều này cho tới khi tận thế. Chính vua Sa-lô-môn vốn được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan trước không ai bằng, sau không ai sánh với ông ta, vậy mà ông vẫn sa vào bẫy của ma quỷ mà phải hư mất linh hồn mình, đó là vì sự chủ quan và không tỉnh thức trước các mạng lệnh của Đức Chúa Trời và cũng bởi vì ông là vua, ai dám chỉ dạy hay là nhắc nhở vua được! Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta biết chính các mạng lệnh của Ngài đã chép trong Kinh Thánh có quyền phép khiến cho ngọn đèn của Đức Giê-Hô-Va nơi linh hồn người nào kính sợ Danh Chúa và yêu mến Luật pháp của Đức Chúa Trời được thấp sáng, hầu cho linh hồn người đó được biết những sự cám dỗ của ma quỷ hành động nơi tâm trí của mình, cũng biết được những sự toan tính của tâm trí của xác thịt mình, mà kịp thời ngăn chặn những sự tham muốn của xác thịt, là những sự nghịch lại Luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi người tin Chúa cầu nguyện trong Thánh Linh (cầu nguyện bằng tiếng mới) thì ma quỷ không thể biết được linh hồn người đó đang nói điều gì, nhưng chúng biết khi linh hồn của người đó đang nói chuyện với Đức Chúa Trời, đang được Đức Thánh Linh dắt dẫn trong cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, thì chúng phải lui khỏi người đó, vì Đức Thánh Linh đang hiện diện với người đó. Chính hành động của linh hồn người tin Chúa cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ dập tắt được những sự tham muốn của xác thịt, vì tâm trí xác thịt của người ta có thể bị ma quỷ dẫn dụ, như những người làm nghề lừa đảo qua mạng internet vậy, họ có thể sử dụng kỹ nghệ thông tin để theo dõi, đóng giả để trộm cướp khi người ta không biết cách bảo vệ tài khoản của mình vậy. Nhưng khi chúng phát hiện hệ thống của người ta có bảo mật kỹ lưỡng, thì chúng sẽ không thể xâm nhập được. Đức Chúa Trời biết rõ mọi ý tưởng của người ta và nếu ai đó tự cho rằng, mình có đủ sự khôn ngoan và tỉnh thức để không bị cám dỗ, thì chính sự quá tự tin đó sẽ mở cửa cho quân trộm cướp xâm nhập để cướp của người đó. Đức Chúa Jê-sus đã phán rằng: *Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng.*

**Kinh Thánh tham khảo:** Mác 3; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2; Khải huyền 3;

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Châm ngôn 6:25-26

**Chủ đề:** *Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Vì tại kỳ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi; Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu.*

**Trọng tâm:** Trong thực tế, loài người đã vì cơ tội lỗi của A-đam, là người được Đức Chúa Trời tạo nên trước nhất trên trái đất này mà quyền lực của ma quỷ hợp pháp cầm buộc thân thể xác thịt của người ta và theo sự kế tự di truyền từ tội lỗi của tổ phụ mà tội lỗi truyền từ đời này qua đời sau mà sự tà dâm từ ma quỷ xâm nhập thân thể xác thịt của loài người trải các đời. Sự nguy hiểm ở chỗ sự tà dâm từ ma quỷ di truyền qua việc người ta ôm ấp, đụng chạm của xác thịt mà ma quỷ hợp pháp sử dụng thân thể xác thịt của người ta thành công cụ huỷ phá hệ thống gia đình của loài người trải các đời. Vì trong quá khứ người ta không được giảng dạy về sự lây nhiễm tội lỗi đến từ ma quỷ nên người ta không nhận thức được mối nguy hiểm của sự lây nhiễm này không chỉ qua đường tình dục, mà qua dòng huyết, qua sự va chạm, qua sự ôm ấp, hoặc qua sự nghe, sự nhìn mà ma quỷ kích động người ta phạm tội tà dâm ngay cả với con trẻ và những người già cả cũng bị ma quỷ sử dụng thành công cụ của chúng để rồi chúng dùng sức mạnh của Luật pháp của Đức Chúa Trời mà giết người ấy. Sự háo sắc sẽ mở cửa cho linh tà dâm xâm nhập qua tư tưởng của người ta và ma quỷ sẽ dùng những người đã bị chúng cầm buộc mà quyến dụ, mà cám dỗ những người khác sa vào bẫy chết linh hồn. Những người mang tiếng dâm phụ là nạn nhân của ma quỷ, nếu không nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời thì không thể ra khỏi tội lỗi đó. Chớ nên va chạm hay quan hệ thân mật với họ, nhưng hãy nói cho họ biết tiền công của tội lỗi là sự chết. Hãy khuyên họ đến với quyền phép của Lời Đức Chúa Trời để được giải cứu, nhưng chớ vội vàng đặt tay trên những người như vậy nếu không được Chúa dắt dẫn. Việc không kính sợ Danh Chúa, không vâng phục Luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ mở cửa cho ma quỷ hợp pháp xâm nhập thân thể xác thịt mà lừa dối người ta mất cảnh giác trước sự cám dỗ của linh tà dâm. Chớ coi thường tội tà dâm vì tội đó là phạm đến thân thể, là phạm đến đền thờ của Đức Chúa Trời, là phạm tội chết.

**Kinh-Thánh tham khảo:** Lê-vi ký 21; 1 Cô-rinh-tô 3; Giu-đe 1;

Ngày 01 tháng 01 năm 2026

Châm ngôn 6:27-29

**Chủ đề:** *Há có người nào để lửa trong lòng mình, mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên than lửa hực, mà chân mình lại chẳng bị phỏng chẳng? Kể nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy; Phàm ai đụng đến vàng ắt chẳng được khỏi bị phạt.*

**Trọng tâm:** Không phải người nào đã tin Chúa thì sẽ được biết Lễ thật và vì thiếu sự thông biết về Luật pháp của Thánh Linh sự sống nên người ta cho rằng, khi họ đã tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ rồi, thì ma quỷ không thể xâm nhập thân thể người ta được! Đó là sự lừa dối đến từ ma quỷ để che giấu hành vi giết người của chúng. Khi một người cầu nguyện tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Chúa của cuộc đời mình, nhưng nếu người ấy không được dạy dỗ về Lễ thật, nếu linh hồn người đó chưa được cầu nguyện giải cứu ra khỏi quyền lực của sự rủa sả của Luật pháp di truyền từ tội lỗi của tổ phụ, thì tự trong người ấy đã có đồn lũy của sự dâm dục truyền lại từ tổ phụ của người ấy. Chính ma quỷ là kẻ đã cám dỗ người ta sa vào tội lỗi sẽ tố cáo tội lỗi của người đó ra nơi công cộng, với mục đích để sỉ nhục và huỷ diệt thân phận người ấy. Vì thế cho nên người tin Chúa phải ăn năn các tội lỗi mà người ấy đã phạm trước khi tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Chúa cuộc đời mình, vì tội lỗi mà người ta đã phạm đó đã mở cửa cho ma quỷ đồn lũy trong thân thể xác thịt của người ấy và ma quỷ sẽ không tự động rời khỏi thân thể và cuộc đời của người đó. Sự im lặng của người ta trước các tội lỗi mà người ấy đã phạm trong quá khứ, sẽ là cái bẫy cho chính người ấy, vì khi có dịp thì ma quỷ sẽ hành động khiến người đó tái phạm tội và bấy giờ, quyền lực của ma quỷ sẽ kéo đến trên cuộc đời của người ấy khốn nạn hơn ngày trước, bấy giờ sự sỉ nhục đối với người ấy sẽ nặng hơn, vì sẽ có những quỷ khác xâm nhập thân thể người đó khiến người ấy phạm tội nặng hơn, như Lời Chúa đã cảnh báo: *Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi đông dài các nơi khò khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được, thì nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước.* Sẽ không có một cửa lối nào khiến tội lỗi bị xóa ngoài sự hết lòng ăn năn và xưng ra các tội lỗi mà mình đã phạm, nhưng điều này phải được làm tại nơi có quyền phép của Đức Thánh Linh cai trị, chứ không thể chỉ tự mình cầu nguyện ăn năn xưng ra các tội lỗi đã phạm là xong, vì phải được thi hành theo Luật pháp của Đức Chúa Trời, mà chức thầy tế lễ nhà vua sẽ được thi hành trên những người được gọi là tội tở được xúc dầu của Chúa cùng hành động với những người có quyền phép của Đức Thánh Linh giúp đỡ để trực xuất quyền lực của ma quỷ ra khỏi thân thể của người đó, tiếp theo đó là sự cầu nguyện chữa lành và phục hồi tình trạng thuộc linh của người ấy nữa.

**Kinh-Thánh tham khảo:** Ma-thi-ơ 10; Ma-thi-ơ 12; Lu-ca 11;

Ngày 02 tháng 01 năm 2026

Châm ngôn 6:30-31

**Chủ đề:** *Người ta chẳng khinh dị (coi thường hay khinh bỉ) kẻ trộm, nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát; Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp bảy lần; Nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó.*

**Trọng tâm:** Khi người ta bị mất trộm hay mất cắp, người ta sẽ rất giận giữ, vì thế cho nên ngay cả khi kẻ trộm đó vì quá đói khát mà làm công việc đó, thì kẻ trộm đó không thể lấy cớ mình quá đói mà làm điều đó, vì kẻ đó có thể kêu xin người ta bố thí cho mình đặng qua cơn bĩ cực đó. Cũng một lẽ đó, người ta không thể lợi dụng sự nghèo khó của mình mà trộm cắp của người khác bất kỳ điều gì của người ta. Vì người ta có câu đói thì ăn vụng, túng thì làm liều, đó là cách ma quỷ tận dụng cơ hội để khiến người ta nảy sinh điều ác trong lòng mình mà phạm tội. Vì ma quỷ không có lòng thương xót, miễn sao nó lừa được người ta phạm tội để chúng có cơ cầm buộc thân thể người ta để làm nơi ẩn náu. Người khôn ngoan có con mắt ở trong đầu, là bóng về việc người tin Chúa phải luôn có Luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong lòng mình, vì Luật pháp của Đức Chúa Trời là Lời của Đấng Khôn Ngoan, sẽ nâng đỡ linh hồn của những người nào vâng giữ Lời của Đức Chúa Trời, khiến người ấy tỉnh thức về sự cai trị công bình của Đức Chúa Trời, vì người ta nghĩ đến Luật pháp công bình của Đức Chúa Trời thì Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời cũng biết nữa và Đức Chúa Trời cân nhắc cái lòng của người ta, vì Lời Chúa có chép: *Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra; Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn, và kẻ khôn cùng chẳng thất vọng mãi mãi.* Lời Châm ngôn là dành cho dân của Đức Chúa Trời, cả dân Y-sơ-ra-ên và những người trong các dân trên đất này có tin đến Danh Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời, nên bất kỳ ở nơi nào, trong cơn gian truân mà người ta cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, thì Ngài sẽ giải cứu họ khỏi gian truân, vậy nên khi người tin Chúa gặp hoạn nạn, thử thách, hoặc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chớ sử dụng trí khôn của xác thịt mình để làm điều gì mà không bởi đức tin, vì Lời Chúa có chép rằng: *phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.* Trong bất kỳ hoàn cảnh thế nào, hãy giữ mình khỏi sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, vì ma quỷ là kẻ ngày đêm rình mò người ta để nhân dịp mà cám dỗ để người ta vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Trong bất kỳ hoàn cảnh thế nào, hãy giữ lòng mình thanh sạch ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu có thể, hãy tỉnh thức làm công việc này hay công việc kia cách minh bạch để tránh khỏi sự vu cáo của người khác.

**Kinh-Thánh tham khảo:** Thi-Thiên 9; Thi-Thiên 107; Rô-ma 14;

Ngày 03 tháng 01 năm 2026

Châm ngôn 6:32-35

**Chủ đề:** *Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy, khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, sự sỉ nhục người sẽ chẳng bồi mất đi; Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam, trong ngày báo thù, người không dung thứ; Người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết, mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu.*

**Trọng tâm:** Phạm tội ngoại tình là một sự thông dâm giữa những người đã có gia đình riêng, mà hậu quả của tội lỗi này rất kinh khủng, vì nó gây sự phẫn bội và khinh bỉ cho những người là nạn nhân của sự ngoại tình này, bởi người ta không thể xóa ký ức của việc này trải suốt cuộc đời của họ mỗi khi nhìn thấy kẻ đã phản bội mình. Chính ma quỷ là kẻ gây ra tội lỗi này khi chúng đã cầm buộc thân thể xác thịt của người ta, thì chúng sẽ hành động để cướp, giết và huỷ diệt những người không có lòng kính sợ Danh Đức Giê-Hô-Va và không vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì sách Châm ngôn vốn thuộc về dân Y-sơ-ra-ên và dành cho tuyển dân của Đức Chúa Trời, nên sự trừng phạt của luật pháp sẽ rất nặng đối với những người biết có luật pháp của Đức Chúa Trời mà lại không vâng phục luật pháp và tội lỗi mà người ta đã phạm đó là cố ý phạm tội. Hết thấy loài người nơi thế gian này đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng kể từ khi Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên và cũng như Ngài ban luật pháp cho những người đã tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Chúa của cuộc đời mình. Vậy nên người tin Chúa phải lấy làm rất nghiêm trọng, vì cơ Danh Chúa ở trên mỗi người. Để có thể thoát khỏi tội lỗi, thì người tin Chúa phải vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời, Thầy tế lễ E-xơ-ra đã cầu xin Đức Giê-Hô-Va: *Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.* Sứ đồ Phao-lô viết: *Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.* Người tin Chúa hãy lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời làm sức lực cho mình, như Lời Chúa đã chép: *Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bảy sự chết.*

**Kinh-Thánh tham khảo:** Thi-Thiên 111; Ê-sai 11; Rô-ma 6;